

Tag del i liturgiarbejdet i Roskilde Stift!

Selve ordet 'liturgi' betyder kort og godt 'den kristne gudstjeneste og dens ritualers forløb'. Og en gruppe præster og organister fra Roskilde stift stiller sig nu til rådighed for sogne, der ønsker at drøfte deres lokale gudstjenester med nogle lidt udefra. Dygtige fagpersoner, præster og kirkemusikere står klar til at køre ud til de menigheder, der ønsker et besøg.

Jeg vil med dette brev opfordre alle menighedsråd til at overveje på et menighedsrådsmøde, hvorvidt det kunne være relevant for jer at melde jer til at få besøg (se medsendte brev fra liturgiudvalget) eller om I på anden måde kan sætte liturgiarbejdet på dagsordenen i jeres sogn.

Da der ikke er tale om en kæmpe gruppe præster og organister, bliver der tale om en slags "først til mølle" princip. Er der stor efterspørgsel, er jeg dog sikker på, at der kan findes en god løsning, så menighedsråd, der ønsker det kan få besøg.

Digteren Søren Ulrik Thomsen har en gang sagt: *Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om.*

Jeg har det lidt på samme måde. I søndagens højmesse sættes vi fri til ikke at skulle opfinde en masse nyt. Og jeg tror ikke, at folk vil strømme til kirke, bare fordi vi ændrer en bøn eller to eller laver lidt om på højmessens.

Samtidig mener jeg, at der skal være plads til fornyelse og udvikling – og ikke mindst samtale om, hvorfor vi gør, som vi gør. Der skal være plads til nye bønner og nye salmer. Ja, jeg har i mit første år som biskop lært mange nye salmer – bl.a. glæder jeg mig over en salme, der er skrevet i år af Lisbeth Smedegaard Andersen – Du hjertemilde Helligånd, hvor vers 4-6 lyder således:

Du kom som ild – giv ordet kraft
og alvor så det rammer
den sløve ligegyldighed
lad hjertet stå i flammer
giv lidenskab og lad os se
at undere endnu kan ske

og trættes vi så mind os om
det dybt forunderlige
at i det magtesløse vil
Gud bygge nådens rige
med evighedens horisont
bag alterbord og døbefont.

Så går vi da i tillid til
vi ikke er alene
at Kristus selv vil bære os
som træet sine grene
han er den fred vi bringer med
i tro og håb og kærlighed.

Jeg er også flere gange blevet positivt overrasket over at møde ændringer i højmesse, når jeg er kommet rundt til gudstjenester om søndagen i Roskilde stift. Fra tid til anden er jeg også blevet lidt ærgerlig, når ændringer ikke er godt gennemtænkt og sker uden at menighedsrådet har været inddraget.

Liturgisk Forum

På bispemødet i januar blev der nedsat et nationalt "Liturgisk Forum". Formålet med projektet er at styrke gudstjenestelivet bredt i folkekirken.

"Ambitionen er, at Liturgisk Forums arbejde skal tjene til at kvalificere og understøtte arbejdet med gudstjenestelivet og styrke samspillet mellem præst, kirkemusiker og menighedsråd og folkekirkens medlemmer på det liturgiske område, samt at arbejdet når bredt ud i folkekirken."

En af Liturgiske Forums opgaver vil være at uddanne liturgiske teams, som kan bistå lokalt i sogne med at facilitere drøftelser af gudstjenester. Og dette landsdækkende arbejde flugter fint med det arbejde, som Roskilde Stifts liturgiudvalg har taget initiativ til ved allerede nu at invitere til "gudstjenesterefleksion" – lokal gudstjenestedrøftelse i stiftets mange kirker.

Tag god imod det nye initiativ

Det er mit håb, at arbejdet med liturgi her i stiftet må bære god frugt og give anledning til gode samtaler og refleksioner til glæde for kirkelivet lokalt – og forhåbentligt også nationalt, så vi kan melde tilbage til Liturgisk Forum med nogle af de erfaringer, vi gør os her i Roskilde Stift.

Tag derfor godt imod repræsentanterne for liturgiudvalget og benyt anledningen til at få en god samtale om gudstjenestelivet i jeres lokale kirke!

Med venlig hilsen



Ulla Thorbjørn Hansen